

"Ouderwetse" Meet & Greet ride vanuit Beekbergen

door Luuk - 26 juli 2018

Op maandag 23 juli 2018 is de eerste Meet & Greet van het jaar verreden. Deze keer kwam het initiatief van Otto.

We verzamelden op het terras van een huis in Beekbergen en dat was de ideale plek om te verzamelen. Er kwamen acht SkyRiders op dit evenement af.

Het was heel gezellig en Otto had ook nog gezorgd voor de appeltaart (met slagroom) bij de koffie.

Het startpunt Beekbergen geeft vele mogelijkheden voor een schitterende route door de omgeving.



Startpunt in Beekbergen

Een vaste route was niet voorhanden, maar Peter had al snel een route gefabriceerd m.b.v. de optie "Adventurous Routing" van zijn Zūmo. Het werd een schitterende toeristische rit en zonder veel moeite gemaakt. Iets om te onthouden.

Na het starten van de motoren werd koers gezet naar Loenen (niet aan de Vecht). Dan verder via Achterste Molen, (heel) Klein Amsterdam en Empe naar Zutphen. Bij Zutphen werd de IJssel overgestoken en het was duidelijk dat het mooie en droge weer hier zijn sporen had nagelaten in de vorm van een erg lage waterstand.

Verder ging het langs het Twenthekanaal, op zoek naar de beloofde Ehzerbrug in Almen, voor het beroemde fotomoment! Waarom het beroemd is, is mij even ontgaan. Niettemin een fotootje gemaakt voor het plakboek.



De Ehzerbrug in Almen

Na de Ehzerbrug wordt koers gezet naar een ander markante plek in de route: de rivier Berkel. De gelijknamige SkyRider werd nog enthousiaster dan hij al was en ook dit was natuurlijk een fotomomentje.

Dan verder langs Vorden en Steenderen naar de pont over de IJssel bij Dieren. Vanwege de lage waterstand een eind naar beneden om op de pont te komen en daarna steil weer omhoog om de kant weer op te komen.

Snel daarna werd het lunchadres bereikt: de Peerdestal in Ellecom. Martijn zat al op ons te wachten, want hij wilde de middagrit meerijden. Eerst werd natuurlijk nog geluncht op het geweldige terras en velen lieten zich de uitsmijter goed smaken.

Na de lunch werd koers gezet naar Nationaal Park de Veluwezoom, ofwel de Posbank. Op een maandag is het hier niet druk en dan is het dubbel genieten. De route liep verder langs Vliegbasis Deelen en het bijbehorende museum, waar het motorseizoen van 2012 ooit werd afgesloten.

Daarna werd het tijd voor een ijsje.

Het lekkerste ijs van Gelderland, om precies te zijn. Bij "IJs van Co" in Hoendeloo werd een heerlijk ijsje genuttigd en dat was tevens het eindpunt van deze warme rit.



de pont over de IJssel bij Dieren